

## Francis Leenaerts

Gebeten door kunst deed de aanblik van muren bij corona me experimenteren. Met acryl breng ik buiten binnen. Uitbundig of net gedempt.



Vanuit een bewondering van krachtige kunst en wat kunst in huis kan betekenen (starend naar muren tijdens de lockdown),voelde ik een honger ontstaan om zelf aan de slag te gaan, te experimenteren en iets aan de muur te hangen ipv ze op te lopen. Ik laat me vooral inspireren door de natuur en vertaal dit in een spel van vormen en kleuren. Nu eens dynamisch, dan weer rustig. Zo wil ik de buitenwereld en hoe ik die ervaar ook naar binnen brengen en muren weer laten leven. Ik geniet van deze ontdekkingstocht en wil dit graag met jullie delen.

