

Luis-Manuel Lambrechts



Luis-Manuel Lambrechts (BE, 1992) is een autodidactische kunstenaar, gevestigd in kleine dorp Veltem-Beisem, België. Luis-Manuel staat bekend om zijn narratieve en figuratieve werk. Zijn kunstwerken worden sterk beïnvloed door zijn Peruaanse roots, folklore en zijn liefde voor de natuur. Zijn met de hand geschilderde tekeningen tonen verborgen fragmenten van zijn eigen leven. Zijn naïeve landschappen zijn gevuld met personages die hun eigen rol spelen en tegelijkertijd bijdragen aan iets groters. Het creëren van deze kleine universums helpt hem om verbinding te maken met zowel zijn innerlijke als uiterlijke werelden.

