

Eric Van Meensel



Iets meer over mezelf

Op zestigjarige leeftijd, heb ik in 2011 klei leren aanvoelen en bewerken in het keramiekatelier van Kunstkring Heusdine te Destelbergen. Hier worden ook al mijn werken gemaakt. Een eigen atelier heb ik niet.

Keramiëksculpturen maken is een passierijke hobby geworden. Het zijn hoofdzakelijk gestileerde koppen en menselijke figuren. Elk stuk is uniek en handgemaakt in een eigen intuïtieve stijl. Ik beleeft er plezier aan om een werk uit klei op te bouwen en het vervolgens keramisch af te werken. Voor mij is het echter ook belangrijk dat een toeschouwer er daarna eveneens plezier aan kan beleven en het hem misschien zelfs zal beroeren. Vandaar dat ik er graag zichtbaarheid aan wil geven.

Meer over mij en een klein overzicht van mijn werk kan je vinden op de webpagina <https://beeld.be/nl/kunstenaars/eric-van-meensel> en als je mij wenst te contacteren kan dit op e.vanmeensel@skynet.be.

